

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@yaho.com>  
**Verzonden:** dinsdag 7 april 2026 10:51  
**Aan:** EK-voorzitter <voorzitter@eerstekamer.nl>  
**Onderwerp:** Uitnodiging Reza Pahlavi

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @yaho.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte mevrouw Vos,

Ik ben een Nederlands-Iraanse burger en woon al 33 jaar in Nederland. Via sociale media heb ik vernomen dat Reza Pahlavi, de zoon van de voormalige dictator van Iran, zou zijn uitgenodigd. Dit heeft mij zeer verbaasd en verontrust.

Hoe is het mogelijk dat een land dat ik ken als een bakermat van democratie, iemand als Reza Pahlavi uitnodigt — de zoon van de afgezette sjah van Iran? Ik wil hierbij mijn zorgen kenbaar maken.

Het Iraanse volk kwam in 1979 in opstand tegen een autoritaire, eenpartij-monarchie. Sindsdien strijden zij al 45 jaar tegen de geestelijkheid die de revolutie heeft gekaapt, voor vrijheid en democratie — niet om terug te keren naar een eerdere dictatuur die mede de basis vormde voor de opkomst van het huidige regime.

Het zogeheten “routekaart voor democratie” dat Reza Pahlavi in september 2025 presenteerde, staat naar mijn mening haaks op democratische principes. Het richt zich op machtsconcentratie en persoonlijk leiderschap, en vormt daarmee geen overgang naar democratie, maar eerder een herhaling van autoritaire structuren.

Ik verzoek de Nederlandse regering om haar fundamentele waarden op het gebied van mensenrechten en democratie niet op te offeren aan kortetermijnpolitieke overwegingen, en zich niet te laten beïnvloeden door groepen die eigen belangen nastreven.

Daarnaast wil ik benadrukken dat Reza Pahlavi naar mijn mening geen geloofwaardig alternatief vormt en geen representatieve stem is voor het Iraanse volk.

Met vriendelijke groe,



[Yahoo Mail: Zoeken, organiseren, veroveren](#)